

Θέμα «Η Διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης προβαίνει στην δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς

στην περιοχή Πετριτσίου της Βουλγαρίας;»

Κυρία / Κύριε Υπουργέ,

στα όρια της βιωσιμότητάς της βρίσκεται η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), πολλές επιχειρήσεις της οποίας έχουν ήδη χρεοκοπήσει, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εκάστοτε Διοικήσεις άφησαν τη Λαχαναγορά με τις ξεπερασμένες υποδομές της δεκαετίας του 1970, που αυτονόητα δεν καλύπτουν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για υγειονομικού ενδιαφέροντος διακίνηση προϊόντων, καθώς και εκ του γεγονότος ότι μπροστά στις νέες εξελίξεις της διακίνησης αγροτικών προϊόντων (είσοδος μεγάλων αλυσίδων στο λιανικό εμπόριο – αλλαγή τρόπου διακίνησης) το τελευταίο έμεινε απαθές.

Στην κεντρική λαχαναγορά Θεσσαλονίκης δόθηκε μια «ανάσα» το 2007 με την είσοδο πελατών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, χώρες στις οποίες προωθήθηκαν πληθώρα Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Αντί λοιπόν η σημερινή Διοίκηση της Κ.Α.Θ. να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της κεντρικής λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, ώστε να την καταστήσει ελκυστική για τους πελάτες από τις γειτονικές χώρες, αντίθετα ,αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής λαχαναγοράς στην Περιοχή Πετριτσίου στη Βουλγαρία με υπερσύγχρονες υποδομές και χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα Interreg, προβλέποντας ταυτόχρονα την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους αγρότες της περιοχής της Βουλγαρίας με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων τους.

Στη μελέτη δε που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Διοίκησης της συγκεκριμένης ΔΕΚΟ εκθειάζεται το φορολογικό καθεστώς στη Βουλγαρία, ενώ προβάλλεται το ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της γείτονος χώρας.

Θεωρώντας λοιπόν ότι η απόφαση αυτή εκ μέρους της Διοίκησης της ΚΑΘ υποσκάπτει την ελληνική οικονομία, καθώς θα πλήξει τα εισοδήματα των Ελλήνων αγροτών, θα περιορίσει τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και θα οδηγήσει σε μαρασμό 210 επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται 1300 άτομα και θεωρώντας επίσης ότι αντικρούεται με τα πραγματικά καθήκοντά του Δ.Σ., δεδομένου ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης είναι μια κρατική ΔΕΚΟ και έχει υπό την αιγίδα της την Λαχαναγορά και την Κρεαταγορά,

Ερωτάσθε κυρία / κύριε Υπουργέ,

· **Βάσει ποιου σκεπτικού αποφάσισε η τωρινή διοίκηση της ΚΑΘ να προχωρήσει στη δημιουργία ανταγωνιστικής Λαχαναγοράς στη Βουλγαρία, χωρίς πρώτα να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που εκ της θέσεώς της απορρέουν απέναντι στη κεντρική λαχαναγορά Θεσσαλονίκης;**

· **Ποια μέτρα θα πάρετε για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του λοιπού εξοπλισμού της ΚΑΘ, ώστε να παραμείνει ελκυστική και επισκέψιμη ακόμη και για πελάτες από τις γειτονικές χώρες, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα;**

· **Με ποιο τρόπο θα ενισχύσετε το συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων έναντι ομοειδών τους σε γειτονικές χώρες σε αντίθεση με την αντιφατική πολιτική της τωρινής διοίκησης της ΚΑΘ;**

□ □ □ □ □ Ερωτών Βουλευτής

□ □ □ □ □ Αγγελος Κολοκοτρώνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 21

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 08:47 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 11:22

Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης ΛΑ.Ο.Σ